



Mijn naam is Erica Atteveld. Ik ben voorzitter van de oudervereniging. Ik werk als dierenartsassistente. Ook kom ik bij mensen thuis om te helpen bij vragen en problemen over hun katten.

In mijn vrije tijd maak ik graag foto's, ben ik graag buiten en kun je me vinden op het voetbalveld als leiding van het pupillenteam van onze zoon.

Ik heb een dochter (Fay) op de Oostvogel in groep 8. Zij heeft nog een jonger broertje. Wij zijn vorig jaar na de kerstvakantie op deze school gekomen.

Ik heb altijd in de oudercommissie gezeten en bij van alles op school geholpen. Indien gewenst, zal ik ook foto's en filmpjes maken bij activiteiten die dan via de website met u gedeeld kunnen worden. Samen willen we proberen om het voor de kinderen een leuk schooljaar te maken. Mocht u inbreng of ideeën hebben of mee willen helpen, laat het weten! Mail gerust naar ons mailadres of spreek me aan op het schoolplein. Ik hoop velen van jullie te mogen ontmoeten tijdens de activiteiten. En hopelijk groeien we met elkaar weer uit tot een grotere actieve oudervereniging!



Ik ben Jacqueline van Diemen, 37 jaar, getrouwd met kaasboer Piet en samen hebben wij 3 kinderen: Piet (10 jaar), Lize (8 jaar) en Max (3 jaar). Piet zit in groep Obelix en Lize zit in groep Idefix. "Van huis uit" ben ik notarieel jurist en ik heb jaren met veel plezier gewerkt als kandidaat-notaris. Inmiddels ben ik alweer een aantal jaren thuis voor de kinderen. Ook ondersteun ik mijn man bij het reilen en zeilen binnen zijn kaashandel. In ons ondernemersgezin met 3 bijzondere kinderen, is er "never a dull moment"! In mijn vrije tijd zing ik graag, bij voorkeur in mijn bandje met muzikale vrienden. Familie en vrienden zijn ook erg belangrijk voor mij.

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie binnen een school staan voor mij hoog in het vaandel. Dat is de reden waarom ik op de vorige school van Piet en Lize altijd mijn steentje heb bijgedragen en ik dat ook nu weer op deze school doe. Sinds halverwege vorig schooljaar ben ik daarom lid van de oudervereniging. Tot dit schooljaar was dat de VOC van de Vuurvogel en sinds dit jaar de VOV. Alhoewel de rol en de taken die de VOC voorheen had, in bepaalde opzichten verschillen van die van de VOV, ben ik toch de uitdaging aangegaan om ook van de VOV, samen met de andere leden, een succes te maken. Met oog voor elkaars kinderen en voor het schoolbelang, geloof ik dat de VOV voor ALLE ouders en kinderen het verschil kan maken.



Ik ben Marjoleine Jongenotter.

Moeder van drie kinderen waarvan twee op de Oostvogel zitten, namelijk Charlotte (groep 7) en Julian (groep 5).

Ik denk dat de meeste kinderen mij kennen als 'de kookjuf' maar ook maak ik voor het derde jaar deel uit van VOV, iets wat ik ook erg leuk vind om te doen.



Mijn naam is Carolien de Pagter, getrouwd en we hebben een zoon. Mincho zit in groep 5/6B.

Ik werk als receptioniste in revalidatiecentrum de Ronssehof te Gouda. In mijn vrije tijd wandel en kano ik graag.

Sinds dit jaar zit ik in de ouderraad van de Oostvogel. Ik vind het leuk om mijn steentje bij te dragen en betrokken te zijn bij de school.