

Voorwoord

De herfstvakantie was werkelijk een cadeau wat het weer betreft. Heerlijk nazomer en genieten. Iedereen daarna weer met plezier aan het werk; het heeft bijna iedereen goed gedaan.

Helaas kreeg de vakantie voor meester Justin een onverwachte wending door het plotseling overlijden van zijn moeder.

Deze week was hij voor een groot deel afwezig. Gelukkig was er wel vervanging.

Dit maal een wat kortere nieuwsbrief; er is ook wat minder te melden. Volgende keer zal de nieuwsbrief vast weer wat meer omvang hebben.

Website:

Als u op internet zoekt op www.sbo-oostvogel.nl heeft u alvast een voorproefje van hoe de website er uit gaat zien. Deze week zijn er recente foto's gemaakt. Die komen op de website.

Komende week krijgen enkele collega's extra scholing in het plaatsen van zaken op de website en het vullen van diverse pagina's.

We komen steeds dichterbij het eindresultaat. Nog even geduld dus.

Even voorstellen:



Ik ben meester Tim. Ik ben 21 jaar oud en ik woon al 21 jaar in Schoonhoven. Ik heb een broertje die Lars heet en hij is 18 jaar oud. Ik loop dit jaar stage op de Vuurvogel in de klas van juf Daphne, groep Idefix. Ik studeer jeugdzorg in Utrecht. Op dit moment zit ik mijn laatste leerjaar (leerjaar 3).

Ik heb thuis meerdere huisdieren. Ik heb 1 hond die Crespo heet, ik heb 2 katten, het vrouwtje heet Zora en het mannetje Sammy. Ook heb ik een aquarium met vissen. Mijn hobby's zijn naar Feyenoord gaan, TV kijken en met vrienden of met mijn vriendin afspreken. Mijn lievelingskleur is blauw. Programma's die ik leuk vind om te kijken zijn Brugklas en programma's waarbij ik nieuwe dingen leer, zoals journaal. Verder heb ik nog heel veel zin in dit schooljaar.

Ik ben Denise van den Beld. Ik ben getrouwd en moeder van 4 kinderen. Ik heb 2 jongens in de leeftijd van 6 en 7 jaar en 2 meiden van 9 en 12 jaar.

In 2005 ben ik stage komen lopen op de Oostvogel. Deze periode heb ik als zeer leuk en leerzaam ervaren. Na mijn stage ben ik blijven hangen en werk ik met plezier op de maandag en dinsdag.

Dit jaar geef ik les aan groep 5/6A. Op de maandag sta ik voor de groep en op dinsdag doe ik ict taken binnen de school. Tevens ben ik te vinden in de klas waar op dinsdag een lio-stagiair les geeft.



Versieren van de school

De moeder van Luco uit groep 8 heeft ooit op zich genomen om de school steeds te versieren, gekoppeld aan seizoenen. Luco gaat aan het eind van het schooljaar de school verlaten. Daarmee stopt ook het versieren van de school..... tenzij er een andere ouder / ouders zijn die dit op zich willen gaan nemen (dan of nu ook al meehelpen).

De moeder van Luco geeft aan dat het haar ongeveer 5 uur per seizoen kost. Veel ideeën haalt ze van Pinterest en het geheel is low- budget.

Kanjertraining:

Na de herfstvakantie zijn we in alle groepen begonnen met de kanjertraining. Vlak voor de herfstvakantie was er de informatieavond. Die was druk bezocht door de ouders. Er is uitleg gegeven over de uitgangspunten en werkwijze aan de hand van de materialen.

Schoolontbijt:

Op 10 november is er het schoolontbijt. Wij doen daar als school ook aan mee. Die dag krijgen de kinderen een ontbijt aangeboden op school. Het ontbijt wordt aangeboden door de supermarkten in de regio. Voor ons is dat de COOP te Haastrecht.

Agenda:

7 november	MR vergadering
10 november	Nationaal schoolontbijt